

# In Memoriam

## Gerrit de Jong

1930 -2021

**Kees Dekker**



Op 19 juni overleed Gerrit de Jong thuis aan de Lekdijk in Schoonhoven, waar hij al sinds 1957 had gewoond. Het huis aan de Lek, de rivier waar Gerrit zijn hele leven een nauwe band mee heeft gehad. Hij werd op 31 maart 1930 in Ammerstol geboren als zoon van een zalmvisser. Toen Gerrit nog jong was verhuisden zijn ouders naar Schoonhoven waar ze een viswinkel begonnen.

In Gouda leerde Gerrit op de ambachtschool voor timmerman. Bij een timmerbedrijf in Schoonhoven bracht hij het vak in de praktijk. Belangrijk voor Gerrit was de overstap naar architectenbureau van Hoogevest, een bureau gespecialiseerd in restauratiewerk. In zijn lange loopbaan bij dit bureau heeft Gerrit zijn strepen ruimschoots verdient als opzichter bij de restauratie van vooral kerken. Met als hoogtepunt misschien wel de 18 jaar durende restauratie van de St Jan in Gouda.

Naast zijn werk ging Gerrit houtdraaien als hobby. Al vanaf de oprichting was hij lid van Radius en de Gouwe Groep. In de begintijd, toen de Gouwe Groep nog klein was, hielden we onze bijeenkomsten bij de leden thuis en bezochten we ook de werkplaats van Gerrit, helemaal onderin zijn dijkwoning. Een mooie goed ingerichte werkplaats waar de prachtigste voorwerpen vandaan kwamen. De ervaring en vooral het gevoel voor vormen en juiste verhoudingen in zijn werk als restaurateur maakte van Gerrit een heel bijzondere en waardevolle houtdraaier. Voorwerpen die hij door opmeten kon omzetten in perfecte werktekeningen waardoor die voorwerpen niet alleen door hem maar ook door anderen gedraaid konden worden. Vooral door zijn prachtige tabakspotten, replica's van soms eeuwenoude potten staat Gerrit binnen Radius bekend. Maar niet alleen tabakspotten, ook veel kandelaars, tollen en niet te vergeten naaigarnituurtjes heeft hij



gemaakt en weggegeven, want gul was hij. Op bijeenkomsten van de Gouwe Groep werd Gerrit regelmatig gevraagd om een werkstuk te beoordelen. Op een hele constructieve en vooral vriendelijke manier gaf hij zijn oordeel. Als houtdraaier werd je er altijd beter van, dat maakte hem zo waardevol. Een beetje de vaderfiguur van de Gouwe Groep.

Bij de restauratie van kerken kwamen vaak stukken, soms eeuwenoud hout vrij.

Hiervan draaide hij voorwerpen en gaf die aan mensen waarvan hij wist dat ze een speciale band met dat gebouw hadden. Mij gaf hij eens twee stukken eikenhout uit de Liduina Basiliek in Schiedam, de kerk waarvan hij wist dat ik er getrouwd was en mijn kinderen gedoopt. Ik heb er iets moois van kunnen draaien.



Hoogtepunt was misschien wel een 17e eeuws ontwerp dat Gerrit van een miniatuurbibliotheek maakte voor een verzamelaar van miniatuurboekjes. In samenwerking met Jan Verhoeven en Ad Zoon werd het een juweel. De bibliotheek staat nu in Museum Meermanno in Den Haag. Het toont ook de bescheidenheid van Gerrit, dat hij zijn naam en die van Jan en Ad niet zichtbaar op de bibliotheek wilde hebben, maar in spiegelschrift onder een boekenplank, alleen te lezen met een spiegelkje.



Gerrit kreeg het moeilijk na het overlijden van zijn vrouw Anny en ook zijn gezondheid ging achteruit. Gelukkig kon hij tot zijn overlijden in zijn huis blijven wonen. Met Gerrit is niet alleen een bijzonder houtdraaier overleden, maar vooral een vriendelijke en wijze man.

